

Liturgie 17 april 2025 Witte Donderdag

Welkom

Zingen: Psalm 2: 1,2 en 5 wat drijft de volken, wat bezielt ze toch

Openingsgebed

V: Heer, open mijn lippen

**A: Mijn mond zal zingen van uw eer**

V: God, kom mij te hulp

**A: Heer, haast U mij te helpen.**

V: Eer aan de Vader, en aan de Zoon en aan de Heilige Geest

**A: Zoals het was in het begin**

V: En nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen

**A: Amen.**

Gebed

Lezing: Mattheus 26: 1-13 een vrouw zalft Jezus (Ineke)

Zingen: lied 563: 1,2,3 en 4 de geur van mirre hangt

Lezing: Mattheus 26: 14-20 Judas zoekt gelegenheid, voorbereiding van Pesach (Ylette)

Zingen: lied 558: 1,3,4 Jesu om uw lijden groot

Lezing: Johannes 13: 3-17 de voetwassing (Ineke)

Zingen: lied 569: 1,2,3 en 4 toen Jezus wist: nu is gekomen

Lezing: Mattheus 26: 21- 29 Pesach wordt Avondmaal (Ylette)

Zingen: lied 377: 1,4,5 en 7

Nodiging: iedereen die van harte deze dienst meemaakt, nodigen wij in de naam van Christus uit om het Avondmaal te vieren, en zo zijn leven voor ons te gedenken  
Vredegroet

V: De vrede van de Heer zij met u!

**A: Zijn vrede ook met u!**

Tafelgebed

V: U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd, door Jezus Christus onze Heer, die alles voor ons heeft volbracht. Gezegend bent U, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in Uw Naam. Wij danken U, God, dat U een God van mensen bent, dat wij U mogen noemen: onze God, onze Vader. Dat wij mogen weten dat onze toekomst in uw handen ligt, dat deze wereld U ter harte gaat.

Geroepen hebt U, en onze doofheid werd doorbroken, uw licht heeft onze ogen geopend, U hebt ons ten goede gekeerd, en ons tot leven gewekt. En U doet dat steeds opnieuw.

Gezegend bent U, de bron van al wat bestaat. Wij dorsten naar U, omdat U ons dorstig hebt gemaakt. Onrustig is ons hart, tot wij in U geborgen zijn. U willen we zegenen, dit uur, deze dag, die U ons geeft. Wij aanbidden U, verdoofd of gelaten, vervreemd of opstandig, vol geloof en ongeloof tegelijk, maar vol van hoop.

U bent de levende God, U hebt U niet geschaamd onze God te zijn. U zult uw naam blijven

vestigen en zo zult U zich toch ook weer genadig over ons ontfermen. Wij danken U zo, omwille van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die U hebt geroepen en gezonden, die in lief en leed aan U heeft vastgehouden, die alles voor ons heeft volbracht, ons leven, onze dood.

U heeft zelf gezegd; doe dit en blijf dit doen tot mijn gedachtenis.

**A:     Zijn dood gedenken wij,  
          Zijn opstanding belijden wij,  
          Zijn toekomst verwachten wij.  
          Maranatha!**

V:     Bijeen tot Zijn gedachtenis, komen wij tot U, o God, want in de avond dat uw Zoon werd gevangengenomen, heeft Hij eerst het brood in zijn handen genomen. Hij heeft U gedankt en het brood gebroken aan zijn vrienden uitgedeeld met die speciale woorden die wij nog steeds mogen nazeggen.

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en deelde deze beker met zijn leerlingen als het nieuwe verbond in mijn bloed, met de opdracht dit te blijven doen om aan Hem te blijven denken.

Laten wij bidden:

Kom Schepper, Geest van God, zendt uw Geest op ons neer, de Geest die levend maakt, en herschep ons tot mensen die uw Zoon laten voorgaan en die niet op zullen houden U te belijden en elkaar nabij te zijn, de ogen gericht op uw Rijk dat aan het komen is.

Zo mogen wij samen vieren wat Hij voor ons heeft gedaan. Het is een groot geschenk en daarvoor willen wij U prijzen:

**A:     Gezegend bent U, God,  
          Die is en die was en die komt,  
          Gezegend hier en nu  
          En tot in lengte van dagen,  
          Door Jezus Christus, onze Heer.**

V: Bidden wij samen het gebed dat Hijzelf ons heeft leren bidden

**A:     Onze Vader.....**

Zingen: lied 376: 1,5 en 7 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister

Delen van brood en wijn.

Woorden bij het brood

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer, die voor ons mens is geworden, onder ons heeft geleefd en zijn leven tot het einde toe met ons heeft gedeeld, en die nog steeds bij ons wil zijn.

Delen van de matzes, we wachten met eten tot iedereen een stukje heeft.

Woorden bij de wijn

De beker van de dankzegging die wij samen delen, brengt ons in dieper contact met onze redding aan het kruis door Christus. Neemt allen hiervan, gedenk en geloof dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven, door te streven aan het kruis, tot volkomen verzoening van heel ons bestaan. Amen.

Delen van de wijn, we wachten met het drinken hiervan tot iedereen heeft.

Danken: Goede God, wij danken U dat U ons wilde verkwikken en versterken met uw gaven.

Geef ons een vast vertrouwen in U, dat we altijd uw rijk zullen blijven verwachten en in duurzame liefde er voor elkaar zullen zijn. Wij danken U dat wij zo in uw huis en aan uw tafel mochten samen zijn, door Jezus Christus die met U en de Heilige Geest, een God bent, die leeft en regeert in eeuwigheid, amen.

Overgang naar de Goede Vrijdag

Lezing: Mattheus 26: 31-39 verraad voorzegt, bidden in Getsemané (Ineke)

Zingen: lied 561: 1,4 en 5 O liefde die verborgen zijt

Lezing: Lukas 22: 43-44 druppels als bloed (Ylette)

Lezing: Mattheus 26: 40-46 verder bidden in Getsemané, gevangenneming nadert (Christi)

Zingen: lied 575: 1,2 en 6 Jezus leven van ons leven

Slotgebed: Wij bidden U dat wij vrede en rust en kracht meenemen van deze tafel en dit samenzijn. Blijf bij ons, want het is avond, en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw Woord en Sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.

V: De almachtige en barmhartige God,

Hij zal ons behoedt ons, Hij zal ons pad verlichten, Hij zegent ons

A: Amen, amen.

In stilte gaan wij naar huis

Morgen is het Goede Vrijdag, de dienst begint ook dan om 19.30 uur